

HISTORISCH ROMAN OVER DIJK TUSSEN AMELAND EN HOLWERD

De zoektocht naar een groot Nederlands en mislukt project bracht schrijfster Corine Nijenhuis op het spoor van Pieter Jan Willem Teding van Berkhout (1825-1895). Om nieuw land te winnen, bouwde hij een dijk van Ameland tot de vaste wal. Nijenhuis schreef er het boek 'Waddenwolf' over.

Fotograaf: Corine Nijenhuis

Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout was een advocaat die uit een welvarende familie kwam. In de tweede helft van de negentiende eeuw smeedde hij een groots plan: de bouw van een dam tussen Ameland en het Friese vasteland. De dam moest zorgen voor aanslibbing. Het nieuwe, drooggelegde land dat uiteindelijk zou ontstaan, zou hem nog meer welvaart opleveren.

De jonkheer had totaal geen bouwkundige achtergrond. Maar hij was zo overtuigd van het succes dat hij huis en haard achterliet en verkaste naar Ameland. De aristocraat werd een arbeider, leefde tien jaar lang onder primitieve omstandigheden. Maar het lukte: de dijk werd gebouwd.

Rond 1880 was de dijk tussen Holwerd en Buren een feit. En het wad tussen Ameland en de vaste wal begon inderdaad dicht te slibben. Maar een lang leven had de dijk niet. Hoe dat precies komt en wat voor bijzondere man de jonkheer eigenlijk was, beschrijft Corine Nijenhuis in haar historische roman 'Waddenwolf'. Zelfs een mysterieuze mariaverschijning speelt een rol in dit verhaal.

Overigens is het nog altijd een beetje te merken dat de dijk er ooit is geweest. De aanslibbing van toen levert nog steeds hinder op voor de veerboten. Bij laagwater zijn restanten van de dijk nog te zien.

Het boek 'Waddenwolf' van Corine Nijenhuis is via (online) boekhandels te verkrijgen.

