



[Corine Nijenhuis doet de betrokken mensen recht in haar boek over Zeeland na de verzwelgende watervloed | Recensie - Friesch Dagblad](#)

Zeventig jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, sloeg de 'waterwolf' genadeloos toe en verzwolg hij grote delen van Zuidwest-Nederland. Corine Nijenhuis beschrijft in *Een nieuwe tijd* hoe de Watersnoodramp Zeeland ingrijpend veranderde.

frieschdagblad.nl

<https://frieschdagblad.nl/cultuur/Zeeland-na-de-verzwelgende-watervloed-28201215.html>

Een nieuwe tijd is een ongelooflijk mooi boek, met een gouden pen geschreven, integer en met schroom. 'Ik heb mijn uiterste best gedaan om eenieder in dit boek recht te doen', verantwoordt Nijenhuis zich tot slot. En dat doet zij, ook aan gevoelens die pijnlijk zijn en liever weggedrukt worden