

NON-FICTIE

Herdenking Watersnoodramp



De Watersnoodramp van 1953 wordt intensief herdacht. Lange tijd heb ik niet zo veel boeken over deze heftige gebeurtenis verkocht als nu. Corine Nijenhuis (haar moeder is een tuindersdochter uit Sint Laurens) werd meer en meer in beslag genomen door de watersnood, die zorgde voor een

tijd vóór en een tijd erna. Ze schetst in "Een nieuwe tijd" (Alfabet Uitgevers, € 22,99) de grote gevolgen die er waren. De modernisering versnelde, de cultuur veranderde en het leven was niet als voorheen. Persoonlijke verhalen passeren de revue. Het boek boeit, de tragedie komt tot leven. Wat heeft de ramp veel mensen geraakt.